

2^e bedeling : Menselijk bestuur

Stel je eens voor dat er geen politie was en geen rechtbank. Dan werd er niemand opgepakt of gestraft voor misdaden.

Zo was het in de tijd tussen Adam en Noach geweest. Vandaar dat God Zelf ingegrepen had toen de boosheid de overhand had gekregen. Na de vloed van Noach bracht God een nieuwe regel in de wereld. Voortaan moesten de oudsten van de families rechtszaken regelen. En toen de families tot volken waren uitgroeid, werd dit een taak van de koning.



We lezen Rom.13:1-6.

1.Kijk in vers 1. De machten die daar zijn, die zijn van God geordineerd, staat er. Wat betekent het? God heeft gezorgd dat er machten zijn.

God heeft de machthebbers zelf uitgezocht.

2.Kijk nog eens in vers 1.Wat is de verplichting voor alle ziel(=elke levend mens)?

om de machthebbers te verwerpen

om aan de machthebbers onderworpen te zijn

3.Kijk in vers 3.Welke zin hieronder is goed?

Wie geen misdaden doet, hoeft van de oversten niets te vrezen.

Wie misdaden doet, hoeft van de oversten niets te vrezen.

4.Kijk in vers 4. Twee maal wordt in dit vers gezegd dat de overheid Gods dient. Welke woord van 10 letters vind je daarover?

C. Lezen we hierover in Genesis?

Schrijf Gen.9:6 over _____

Dat betekent dat een mens door een mens gestraft moet worden, als hij kwaad doet.

Deze regel, die begon in de 2^e bedeling heeft ook een vervulling op de Here Jezus. Hij zal Koning en Rechter zijn in de 6^e bedeling. Hij zal alle volken oordelen.

Of ze rechtvaardig waren en of ze goed waren voor gelovigen.

Als God deze regel niet ingesteld had, kon de Here Jezus deze plaats als overste en machthebber niet krijgen.

De Bijbel geeft de Here Jezus een titel om aan te duiden dat Hij de allerhoogste machthebber wordt op aarde.

Zoek Openbaring 19:16 op. Wat staat er op zijn kleed en op zijn dij?



D. De regel van de 2^e bedeling geldt nog steeds. Ook al zijn we niet van deze wereld. Toch verwacht God van ons dat we de menselijke overheid onderdanig zijn.

Er is één uitzondering. Als je niet mag geloven van de overheid, dan hoeft je niet gehoorzaam te zijn. Een verhaal daarover vinden we in Handelingen 5. Schrijf Hand.5:29 over.

Kijk in Hand.5:18. Waar waren de apostelen terecht gekomen door hun geloof?

De 7 kleuren van de regenboog komen overeen met de 7 bedelingen



Gods plan gaat erover dat Hij begint met de oude schepping en toewerkt naar de nieuwe schepping. Zet in de twee wolken de woorden *oude schepping* en *nieuwe schepping* op de juiste plaats.

De 2^e kleur is oranje. *Kleur de 2e boog (van boven) oranje.* Oranje is een mengkleur van rood en geel. Het komt in de Bijbel niet voor.

Het is een uitspringende kleur. En de mengkleur tussen rood en geel. Daarom kijken we voor de betekenis naar rood en geel. Bij allebei hoort heerschappij.

Bij rood over de aarde door een mens en bij geel als hemelse heerschappij door God.

Ook leven komt bij rood en geel voor. Rood als aards leven, geel als eeuwig leven.

Oranje spreekt dan ook van Christus in zijn functie van Koning en Rechter. Deze functie zit tussen Christus als Zoon de mensen en Christus als Zoon van God.

Als Hij op gaat treden om de mensheid aan Zich te onderwerpen vanuit Zijn verheerlijkte positie. Dat gebeurt pas in de 6^e bedeling, die een vervulling is van de 2^e bedeling. Dat is waar God vanuit de 2^e bedeling naar toewerkt.

Daarover spreekt de kleur oranje.

7 vruchten: Gerst

De vrucht gerst komt overeen met de 2^e bedeling. Het is net zoals

tarwe een beeld van de natuurlijke mens. Maar bij gerst zitten haren op de halmen. Haar spreekt van macht en spreekt daarom ook van de koning.



© CanStockPhoto.com - csp52807150

De 7 scheppingsdagen komen overeen met de 7 bedelingen.

2^e scheppingsdag:

En God zeide: Daar zij _____

Gen.1:6

De wateren in de Bijbel staan voor: volkeren.

Bij de 2^e bedeling van Gods plan worden de volkeren van elkaar gescheiden net als de wateren op de 2^e scheppingsdag.

Elk volk komt op zichzelf te staan.

Elk volk is verantwoordelijk om recht te spreken over zijn eigen onderdanen en zijn houding te bepalen tegenover God, Zijn Woord en Zijn dienstknechten.

