

Thuis in de Bijbel



Bijbellessen voor de Bovenbouw

vanaf december 2020

van Monique Romkes

Introductie

Zondeval van Adam en Eva

In deze les gaan we zien dat deze aarde in het begin goed was, maar niet volmaakt. Het paradijs was Gods Koninkrijk. Maar de aarde was een herstelde aarde, waarover satan de heerschappij had. Adam kreeg de opdracht om de aarde terug te veroveren. De aardbodem was overgebleven van de eerste wereld, die opstandig was geworden. Uit die aardbodem was Adam gemaakt. Dat maakte Adam en Eva zwak. Voor God was de zondeval van Adam en Eva geen verrassing. Met het oog op Christus was de aarde hersteld. Hij heeft gedaan wat Adam niet kon.

A. Spreek met je kinderen over “tuinen”. Er zijn veel verschillende tuinen. Grote en kleine, met planten in verschillende stijlen. Welke bloemen, bomen en struiken ken je? Hoe noem je de planten, die je niet in de tuin wilt?

Hoe heet het beroep van iemand die in de tuin werkt?

Wat voor werk doet zo iemand? Er zijn ook moestuinen. Daarin wordt groente verbouwd.

Ook zijn er dierentuinen. In dierentuinen leven de meeste dieren in een kooi. Waarom is dat?

In deze les gaan we iets leren van de tuin, die God aan het begin van deze wereld maakte.

B.1. Lees het verhaal van Adam en Eva, over de hof van Eden en over de zondeval uit een kinderbijbel.

2. Maak nu de vragen uit de les. De jongste kinderen het eerste blad.
De oudste kinderen alles.

3. Werkje: Maak van klei Adam en Eva. Het makkelijkste is om ze plat te maken.
3D voor heel handige kinderen. Misschien nog wat dieren erbij of bomen.
Er zijn leuke vormpjes te koop.
Laat de kinderen een paar blaadjes zoeken om "schorten" voor Adam en Eva te
maken. Of van papier. Daarna laat je ze van kleding van bont (of stof/vilt)
maken.

Er zijn veel kleurplaten op internet te vinden.
Voor een puzzel kun je kijken op de site van Holyhome, Serie 1, les 3.
Of bij de site van Opkijken: <https://opkijken.nl/puzzel-genesis-3-zondeval>

C. Extra informatie om nog even door de praten.

Toen hun ogen geopend werden voor de buitenkant van de dingen, gebeurde
er iets met hun denken.
Ze zagen voortaan de dingen niet meer zoals God, maar alleen de buitenkant.

D. Extra informatie om nog even over door te praten.

Adam hoorde bij de aardbodem. Zijn lichaam was aards, in zijn binnenste was
leven van God. Adam leek op God, maar was ook anders dan God.
Door zijn lichaam hoorde Adam meer bij de aarde dan bij God.
Adam = mens. Adamah= aardbodem.