

# Schepper en schepping



1. Wat schiep God in den beginne? \_\_\_\_\_ (Gen.1:1)

In het Hebreeuws (dat is de taal waarin het Oude Testament geschreven is) staat het woord hemel in het meervoud; eigenlijk een tweevoud. Dat kennen we in het Nederlands niet. Er staat dan: In het begin schiep God de twee hemelen en de aarde.

2. Welke twee hemelen zijn dan geschapen? We lezen enkele verzen om te ontdekken wat bij hemel hoort.

- a. Deut.1:10 noemt \_\_\_\_\_ des hemels.
- b. Gen.1:30 noemt \_\_\_\_\_ des hemels.
- c. Ps. 18:12 noemt \_\_\_\_\_ des hemels.
- d. Zach.6:5 noemt \_\_\_\_\_ des hemels.

3. Rebus. De 1<sup>e</sup> hemel, die boven de aarde is noemen we \_\_\_\_\_.



l = d

k +



4. Rebus. De 2<sup>e</sup> hemel, daarboven noemen we \_\_\_\_\_.



d = r

+



-nt

5.a.Toch telt de Bijbel 3 hemelen. Paulus vertelt in 2 Kor.12:2 dat er eens een mens is geweest die opgetrokken werd in de derde hemel. Die hemel moet nog hoger zijn. Wie zou daar wonen? Lees Ps.115:16 \_\_\_\_\_

b.Ps.11:4 zegt dat de Heere in het \_\_\_\_\_ is in de hemel en dat zijn \_\_\_\_\_ daar is.

c.Ps.68:33,34 zegt: ...Heere, Sela, Hem die rijdt in den \_\_\_\_\_ der \_\_\_\_\_, die \_\_\_\_\_ is.



De hemel *der hemelen* bekent de hoogste en belangrijkste hemel.

*Vanouds* betekent dat deze hemel er altijd was. Deze hemel hoort niet bij de schepping.

6.Toch woont God niet alleen in de 3<sup>e</sup> hemel. Wie nog meer?

Als de Here Jezus is geboren komt er een iemand uit de hemel bij de herders om hen dat te vertellen. Ook komt er een grotere groep bij. Lees maar:

*En van stonde aan was daar met de Engel een menigte des hemelschen heirlegers, prijzende God en zeggende: Vrede op aarde, in de menschen een welbehagen!*

*En het geschiedde als de engelen van hen weggevaaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan henegaan naar Bethlehem. Luk.2:13-15.*

Weet je het antwoord nu? \_\_\_\_\_

Maar we zijn er nog niet. Er is nog een afdeling in de schepping. Dat is de afgrond. Afgrond betekent: steile diepte. Die is onder de zee. Het is de plaats van de dood. Daar zijn de doden. De zee is het deksel van de afgrond. De zee kunnen we zien, de afgrond niet. Toch wordt heel vaak in de Bijbel de zee en de afgrond door elkaar genoemd.

Je kunt de betekenis goed ontdekken in het gesprek van God met Job in Job 38:16,17.

7.De verzen uit Job 38 staan hieronder. De zinnen zijn in stukken gehakt. Je ziet 3 kolommen. Kleur de kolom die over afgrond gaat.

Zijt gij gekomen tot aan de	oorsprongen der zee,	
en hebt gij in het	onderste des afgronds	gewandeld?
Zijn u	de poorten des doods	ontdekt,
En hebt gij gezien	de poorten van de schaduw des doods?	

8.Schrijf Ps.135:6 over: \_\_\_\_\_

De Heer is machtig om Zijn werk in alle afdelingen van de schepping te doen!

9.Lees Openb.5:13. Het gaat erover dat de Heer iets verdient van elk schepsel, waar die ook is. De woorden hieronder komen uit dit vers en staan in spiegelbeeld. Wat staat er?

gniggezknad                      ree                      diehkijlreeh                      thcark

De afdelingen in de schepping. Teken engelen, sterren, wolken, vogels, mensen, dieren en alles wat je kan bedenken op de juiste plaats.

3° hemel: woonplaats van God

---

---

2° hemel: ruimte

---

---

1° hemel: dampkring



### God die groot is, heeft oog voor jou

Nu weet je dat God alles gemaakt heeft. Hij is zo wijs en machtig dat Hij dat kan.

Jes.40:28 noemt God letterlijk *Schepper*. God heeft het leven in Zichzelf.

En door Zijn Woord heeft Hij alles gemaakt en het leven eraan gegeven.

Joh.5:26 Hebr.11:3 Joh.1:1-4. Ps.33:4-9. Hand.17:24-27.

Jes.40:22 Vergeleken met God is de mens een *sprinkhaan*.

Openb.4:11 Daarom verdient God *ontzag, eerbied en dank*..

Je kunt Hem ook danken met een lied!



God is liefdevol en goed. Hij wil het liefst al zijn schepselen in zijn nabijheid voor eeuwig.

Ps.33:13-15,18,19. 1Tim.2:3,4 Maar God dwingt niemand om Hem lief te hebben.

Ps.139:1-4. God kan ieders gedachten zien. Wie de waarheid wil weten, zal God vinden.

Wie God wil leren kennen, mag eeuwig leven met Hem. De Here Jezus heeft dit bewerkt.

Voor gelovigen van onze tijd heeft God een speciale plaats in de hemel der hemelen bestemd.

Is dat niet geweldig? Als de aarde al zo mooi is, dan moet de hemel nog mooier zijn!

Voordat de Here Jezus stierf zei Hij tegen zijn discipelen:

*Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga henen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben. Joh.14:1-3.*