

# Een schat in een aarden vat

- 1.a. Een mens is uit de aarde aards. In 1 Kor.15:47 staat dit over de \_\_\_\_\_ mens; dat is \_\_\_\_\_ .  
b. Hij werd gemaakt uit het \_\_\_\_\_ van de aarde. Gen.2:7

Daarom wordt een mens vergeleken met een aarden vat. Het is van nature leeg. Het moet gevuld worden. Het vat gaat een keer kapot. Is het niet toevallig dat met opgravingen zoveel scherven gevonden worden? Dat blijft over van het leven van een mens.

- 2.a. Een mens keert tot de aarde terug, zegt Gen.3:19. Het was de straf voor het eten van de vrucht van de Boom des goeds en des kwaads. (Gen.2:17) Wat betekent dat, tot de aarde wederkeren?



- b. Schrijf de rest van Gen.3:19 over: *Want gij zijt* \_\_\_\_\_

Een mens sterft. God wil daarin eeuwig leven brengen. Daarom vinden we zoveel verhalen in de Bijbel, waarin kruiken een rol spelen. De waardevolle inhoud beeldt het eeuwige leven uit. Kruiken hebben oren, waardoor je ze beter kunt hanteren. Niet voor niets, want dat is de manier waarop een mens gevuld moet worden, door te luisteren naar het Woord van God. Als de gelovige mens sterft, gaat het vat wel kapot, maar blijft de inhoud bewaard voor de eeuwigheid.

3. We luisteren naar een lied van de c.d. van Elly en Rikkert.  
<https://www.youtube.com/watch?v=vBFyQxymHmE> Zoek hierbij op 2 Kor.4:7.  
Wat is het onderwerp van dit lied? \_\_\_\_\_

4. Wat zit er in het vat  
a. in 2 Kon.4:6? \_\_\_\_\_  
b. in Joh.2:7? \_\_\_\_\_  
c. in Joh.2:9? \_\_\_\_\_  
d. in Richt.7:16? \_\_\_\_\_

De waarde van een ding is de inhoud. De inhoud is kostbaar. De inhoud is verborgen door de verpakking. De verpakking is de buitenkant, de inhoud de binnenkant. De verpakking gaat een keer kapot. In het verhaal van Gideon, moeten ze de kruiken kapot slaan. Richt.7:19,20.

5. De Bijbel kent niet alleen verhalen met voorwerpen hierover, maar ook met mensen. In Handelingen 27 reist Paulus als gevangene met een schip. *Streep het foute antwoord door.*  
a. Het schip is de binnenkant/buitenkant. Hand.27:37  
b. De mensen zijn de binnenkant/buitenkant. Hand.27:37  
c. Het schip gaat kapot/blijft bewaard. Hand.27:41  
d. De mensen gaan kapot/blijven bewaard. Hand.27:44

6. In Genesis 35 komt Jakob weer terug in het Beloofde land met zijn twee vrouwen en 11 kinderen. Rachel is in verwachting. Tussen Bethel en Bethlehem komt het kind.

a. Hoe heet het kind? \_\_\_\_\_ Gen.35:18

b. Waar zat het kind voor de geboorte? \_\_\_\_\_

c. Wat gebeurt er met Rachel? \_\_\_\_\_ Gen.35:19

7. Net als bij het schip kun je zeggen dat er een binnenkant en een buitenkant was en dat er iets kapot gaat. *Streep het foute antwoord door.*

a. Rachel is de binnenkant/buitenkant.

b. Benjamin is de binnenkant/buitenkant.

c. Rachel sterft/blijft bewaard.

d. Benjamin sterft/blijft bewaard.

Een zwangere vrouw heeft ook een schat in een aarden vat.

Het oude verdwijnt, het nieuwe komt te voorschijn.

Ook een gelovige wordt vergeleken met een zwangere vrouw.

De vrouw komt overeen met onze oude mens. Die verdwijnt een keer.

Het ongeboren kind komt overeen met onze nieuwe mens. Die blijft bewaard.

*Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze **uitwendige** mensch verdorven wordt; zoo wordt nochtans de **inwendige** vernieuwd van dag tot dag. 2Kor.4:16.*

Een gelovige is twee-in-één. Met oud en nieuw leven. Daarom kunnen we van een zwangere vrouw lessen over ons geloof leren.

8. Hoeveel maanden duurt een zwangerschap? \_\_\_\_\_ Hoeveel weken? \_\_\_\_\_  
Hoeveel dagen? \_\_\_\_\_ (deze getallen vinden we soms in de Bijbel )



Overeenkomsten zwangere vrouw en gelovige.



<p>Nieuw leven begint klein met een soort wonder. De bevruchting door zaad van de man.</p>	<p><i>Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk maar uit <b>onvergankelijk zaad</b>, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. 1 Petr. 1:23</i></p>
<p>Nieuw leven geeft hoop. De familie blijft voortbestaan. Voor de ouders een doel om voor te leven. Daarom is een zwangere vrouw in blijde verwachting.</p>	<p><i>Wij hebben dan altijd <b>goeden moed</b> en .....weten dat wij een gebouw van God hebben, eeuwig in de hemelen. vrij naar 2 Kor. 5:1,7,8.</i></p>
<p>Nieuw leven moet groeien. Moeder krijgt extra honger. Kind beweegt.</p>	<p><i>...<b>wassende</b> in de kennis Gods. Kol. 1:10.</i></p>
<p>De moeder houdt in alles rekening met het ongeboren kind, zoals goed eten, goed rusten, niet te zwaar werk.</p>	<p><i>Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en <b>streckende mij tot hetgeen dat vóór is</b>, jaag ik naar het wit tot den prijs....Fil. 3:14</i></p>
<p>De vrouw krijgt nesteldrang. Gaat alles schoonmaken en heeft de drang om een kamertje en kleertjes klaar te maken.</p>	<p><i>Opdat degenen die in God geloven, zorg dragen om <b>goede werken</b> voor te staan. Tit. 3:8</i></p>
<p>Een zwangere vrouw is niet in haar normale doen. Ze is anders. Ze huilt zomaar, is humeurig, veel, slaapt veel, heeft speciale voorkeur voor eten of drinken. Ze is afwezig en wordt helemaal in beslag genomen door deze zwangerschap.</p>	<p><i>...wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt <b>veranderd</b> door de vernieuwing uws gemoeds... Rom. 12:2</i></p>
<p>De zwangerschap brengt allerlei kwalen met zich mee. Begint met misselijkheid. Naarmate de zwangerschap duurt, krijgt de vrouw het zwaarder. Brandend maagzuur, vocht vasthouden, extra plassen, wankel evenwicht.</p>	<p><i>Want ook wij die in dezen tabernakel zijn, <b>zuchten, bezwaard zijnde</b>; 2 Kor. 5:4</i></p>
<p>Geboorte is een verlossing; het is een soort wonder van dood en opstanding. Door een nauw kanaal als door de dood heen.</p>	<p><i>Want wij weten, dat het gansche schepsel te zamen zucht en te zamen in <b>barensnood</b> is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wijzelve die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelve, zuchten in onszelve, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de <b>verlossing</b> onzes lichaams. Rom. 8:22,23</i></p>

## We hebben een schat

Van de c.d. Alles in alles  
Elly en Rikkert

Al zijn we vervolgd, we zijn niet verlaten.  
Al dragen we boeien, toch zijn we vrij.  
Zo waar als ik leef, ik sterf alle dagen,  
want Jezus wil groeien in mij.

Refrein:

En we hebben een schat in aarden vaten.  
Een mens is zo breekbaar, hij is zo kapot.  
Maar die heerlijke kracht, die alles te boven gaat  
is niet van ons, maar van God. 2x

Al weet je geen raad, Jezus is zeker  
Steeds in de druk, maar nooit in het nauw.  
Ga je met Jezus, dan drink je zijn beker,  
want Hij wil groeien in jou.

Refrein:

En we hebben een schat in aarden vaten.  
Verbroken te worden gaat niet zonder pijn.  
Maar de schat blijft bewaard en in onze zwakheid  
kan Hij juist machtig zijn. 2x

Instrumentaal

Refrein:

We hebben een schat in aarden vaten.  
Als alles vervalt, dan breekt ook het vat.  
Maar we willen voor Hem ons leven hier laten  
't gaat Hem alleen om de schat. 2x

Amphorae  
(Storage Jars)

