

# Laat de kinderen tot Mij komen



Lied:

<https://www.youtube.com/watch?v=LtJ3qVxvsU>

We lezen Mark.10:13-16

1. Waarom brachten ouders kinderen bij Jezus? \_\_\_\_\_ v.13

2. Wie wilden hen tegenhouden? \_\_\_\_\_ v.13

3. Wat vond Jezus daarvan? \_\_\_\_\_ v.14

4. Schrijf over wat Jezus zei:

---

---

---

---

v.14

5. Wat deed Jezus bij de kinderen? \_\_\_\_\_

---

v.16

6. Hoe moeten volwassenen het Koninkrijk van God ontvangen?

---

v.15

7. Jezus sprak ook eens tegen Nicodemus over het Koninkrijk van God. Toen zei Hij dat Nicodemus opnieuw geboren moest worden. Als een baby. Lijkt dat op het antwoord bij vraag 6?

Leg het uit: \_\_\_\_\_

8. Welke zinnen zijn waar? Wat hoort bij een kind? Kleur de goede balletjes.

- Een kind weet hetzelfde als een volwassene.
- Een kind stelt veel vragen aan volwassenen.
- Een kind gelooft het als iemand hem iets vertelt.
- Een kind doet volwassenen na.
- Een kind heeft hulp van volwassenen nodig.
- Een kind houdt meer van de Here Jezus dan een volwassene.
- Een kind vertrouwt zijn ouders.

# Laat de kinderen tot Mij komen

## 2° dienst

De Joden dragen gebedsriemen om hun voorhoofd en om hun hand.



Dit komt uit het Oude Testament. Uit *Deut.11:18*. Zoek het maar op.

*Legt dan deze mijn woorden in uw hart en in uwe ziel en bindt ze tot een teken op uwe hand, en dat zij tot voorhoofdspansele zijn tusschen uwe oogen.*

9. Wat is belangrijker voor God? Kies uit de 2 antwoorden en kleur het balletje.

- Zijn Woord in je binnenste bewaren.
- Zijn Woord aan je lichaam vastbinden.

Deut.11 zegt er achteraan in vers 19 en 21:

*En leert die uwen kinderen, sprekende daarvan als gij in uw huis zit en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt en als gij opstaat..... opdat uwe dagen en uwer kinderen dagen.....vermenigvuldigen.*

Het is een belofte voor een lang leven.

We lezen nog: *Joh.8:51*

*De Here Jezus zegt: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zoo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid.*

10. Dat is ook lang leven. Wij noemen het \_\_\_\_\_.

11. Als je Gods Woord in je hart bewaart dan f o l g o e (*letters door elkaar*) \_\_\_\_\_ je het!

Ook tegen jullie ouders zegt de Here Jezus iets:

*En gij vaders, verwerkt uwe kinderen niet tot toorn,  maar voedt ze op in de leering en vermaning des Heeren. Ef.6:4*

Werkje van vandaag: Je mag een sieraadje maken. Een hoofdband of polsband of ketting. Je kan het vingerhaken of van rubber maken of kralen rijgen. Dan heb je een bandje om Gods Woord van vandaag te herinneren.

## 3° dienst

Als Salomo zijn spreuken schrijft, spreekt hij ook veel tegen zijn zoon.

We lezen nog Spr.3:1-8.

Als je door je ouders opgevoed wordt in het geloof, dan leer je de Heer kennen en wat waarheid is en daardoor krijg je zekerheid voor je latere leven, dus.....

wees er maar blij mee. 